

Brood op de plank

vanaf €3.50

Waar komt onze gedachte Brood op de Plank vandaan? Pincho komt alleen voor in Noord-Spanje, terwijl Tapas in geheel Spanje voorkomt. Pincho is afgeleid van het werkwoord Pinchar dat 'prikken' betekent. In Spanje prikt men kleine hapjes bij elkaar. Het hoofdbestanddeel bij Pincho is brood met daar eventueel iets op.

Wij hebben dit concept vertaald in Brood op de Plank. We koken met de seizoenen mee en jij als gast prikt je eigen lunch samen door te kiezen uit diverse sneeën brood of hapjes. Rijkelijk belegd met verse ingrediënten serveren we sneetjes vers brood. Kom kijken bij de balie en u kunt kiezen uit diverse varianten:

Vegan / Vlees / Kaas

Warme Brabantse Worstebroodjes

vanaf €3.50

Volgens traditioneel recept van Bakkerij van Eerd uit Dinther (Brabant)

Soep van de Dag

vanaf €6.50

Met Speltbrood uit eigen bakkerij



Zoete Snack

Keuze uit:

- Luikse Wafel € 2.50
- "Top" repen; Noten / Vruchten / Bananen / Kersen / Chocolade € 1.40
- Linzen cakevlaaitje: Appel / Kersen / Abrikozen / Pruimen € 3.00

Croissant op de plank

Wij maken onze eigen Speltcroissant u heeft keuze uit:

- Naturel croissant € 1.25
- Kaneel € 1.75
- Chocolade € 1.75
- Fruitflap; Appel of Abrikozen of Kersen € 2.50
- Ham Kaas € 1.75
- Kaas € 1.75
- Naturel croissant met Bemelerhof Jam € 2.50



Inloggen via: **BSMGAST** Code: **GastToegang**