

Brood op de plank

vanaf €3.50

Waar komt onze gedachte Brood op de Plank vandaan? Pincho komt alleen voor in Noord-Spanje, terwijl Tapas in geheel Spanje voorkomt. Pincho is afgeleid van het werkwoord Pinchar dat 'prikken' betekent. In Spanje prikt men kleine hapjes bij elkaar. Het hoofdbestanddeel bij Pincho is brood met daar eventueel iets op.

Wij hebben dit concept vertaald in Brood op de Plank. We koken met de seizoenen mee en jij als gast prikt je eigen lunch samen door te kiezen uit diverse sneeën brood of hapjes. Rijkelijk belegd met verse ingrediënten serveren we sneetjes vers brood.

Keuze uit:

- Vegan
- Vlees
- Kaas

Zoete Snack

Keuze uit:

- Luikse Wafel € 2.50
- "Top" repen; Noten / Vruchten / Bananen / Kersen / Chocolade € 1.40
- Linzen cakevlaaitje: Appel / Kersen / Abrikozen / Pruimen € 3.00



Croissant op de plank

Wij maken onze eigen Speltcroissant u heeft keuze uit:

- Naturel "eventueel met Bemelerhof Jam" € 2.50
- Kaneel € 1.50
- Chocolade € 1.50
- Fruitflap; Appel of Abrikozen of Kersen € 2.50
- Ham Kaas € 1.50
- Kaas € 1.50

Warme Brabantse Worstenbroodjes

vanaf €3.00

Volgens traditionele recept van Bakkerij van Eerd uit Dinther (Brabant)

Soep van de Dag

vanaf €6.50

Met Speltbrood uit eigen bakkerij



Inloggen via: **BSMGAST**

Code: **GastToegang**