

# Brood op de plank

vanaf €3.50

Waar komt onze gedachte Brood op de Plank vandaan? Pincho komt alleen voor in Noord-Spanje, terwijl Tapas in geheel Spanje voorkomt. Pincho is afgeleid van het werkwoord Pinchar dat 'prikken' betekent. In Spanje prikt men kleine hapjes bij elkaar. Het hoofdbestanddeel bij Pincho is brood met daar eventueel iets op.

Wij hebben dit concept vertaald in Brood op de Plank. We koken met de seizoenen mee en jij als gast prikt je eigen lunch samen door te kiezen uit diverse sneeën brood of hapjes. Rijkelijk belegd met verse ingrediënten serveren we sneetjes vers brood.

## Keuze uit:

- Vlees
- Vegetarisch
- Kaas



# Zoete Snack

vanaf €1.30

## Keuze uit:

- Wafel
- Mueslirepen; Noten / Vruchten / Bananen / Kersen
- Linzen cakevlaaitje: Appel / Kersen / Abrikozen / Pruimen

# Warme Pan Aceite

vanaf €3.50

## Keuze uit:

- Tomaat Basilicum
- Kaas Ui
- Paprika Olijven

# Croissanten op de plank

vanaf €1.00

## Wij maken onze eigen Speltcroissant u heeft keuze uit:

- Naturel
- Kaneel
- Fruitflap; Appel of Abrikozen of Kersen
- Ham Kaas
- Kaas



Inloggen via: **BSMGAST**

Code: **GastToegang**