

BROOD OP DE PLANK

per item voor € 3.⁰⁰

Kom kijken en stel je eigen ontbijt of lunch samen. Maak een keuze uit:

- belegd desembrood met vlees
- belegd vegetarisch desembrood
- spelt croissant met jam
- yoghurt met een topping
- hartig hapje
- zoet hapje

Je bepaalt zelf hoeveel stuks je wilt hebben.



Leuk weetje

Waar komt onze gedachte Brood op de Plank vandaan?

Pincho komt alleen voor in Noord-Spanje, terwijl Tapas in geheel Spanje voorkomt. Pincho is afgeleid van het werkwoord Pinchar dat 'prikken' betekent. In Spanje prikt men kleine hapjes bij elkaar. Het hoofdbestanddeel bij Pincho is brood met daar eventueel iets op.

Wij hebben dit concept vertaald in Brood op de Plank. Jij als gast prikt je eigen lunch samen door te kiezen uit diverse sneeën brood of hapjes.

ECHTE LIMBURGSE VLAaipUNT

per item voor € 3.⁰⁰

Onze Trots,

Wij gebruiken zoveel als mogelijk ingrediënten uit onze streek en bakken met 100% spelt. Onze echte Limburgse vlaai maken we met verschillende smaken! Vraag onze medewerker naar het aanbod van vandaag.

SOEP VAN DE DAG

voor € 6.⁵⁰



Geserveerd met Spelt desembrood en boter